

Houston, Raymond Drummond
Private
Algonquin Regiment
Royal Canadian Infantry Corps
C103001



Raymond Drummond Houston wordt geboren op 21 maart 1925 in de stad Almonte, Ontario. Hij is de vierde van zeven kinderen van een metselaar, James Robert Houston (1889-1933) en Catherine 'Kate' M. Sweeny (1890-1977).

De familie Houston bestaat uit Kathleen (1911-1968), Marjorie (1912-1983), Mary (1915-1971), Muriel (1922-1968), Edward (1924-1990), Raymond (1925-1945) en Desmond (1933 -2018).

Raymond Houston volgt een militaire familietraditie. Zijn vader, James, heeft volgens zijn getuigschriftpapieren acht jaar tot het burgerleger, het 42e regiment, behoord. Hij meldt zich in 1915 in de Eerste Wereldoorlog bij het 130st Batallion van de Canadian Expeditionary Force. James Houston wordt gepromoveerd tot korporaal. Zijn eigen broer, Edward Houston, die Sapper is bij het Canadian Engineers Corps, sterft in 1918 tijdens de Eerste Wereldoorlog aan gas.

In de volgende generatie dient Raymond's oudere broer, Edward (Eddie), die naar die oom vernoemd is, tijdens de Tweede Wereldoorlog ook in Noordwest-Europa met het Royal Canadian Regiment.



Raymond en zijn broer Eddie, rechts.

Raymond voltooit graad 7 voor zijn scholing, maar verlaat de school op 16-jarige leeftijd. Hij werkt als spinner bij de Collie wolfabrieken in Appleton, Ontario, als arbeider in de kolen- en houtindustrie en als bediener van apparatuur in een houtbewerkingsfabriek.

Hij heeft een jaar in het burgerleger gediend bij het Lanark and Renfrew Scottish Regiment. Maar op 5 maart 1943 treedt hij toe tot het reguliere Canadese leger. Hij is 1.62 m lang en weegt 46 kg. Zijn militaire inspecteur beschrijft hem als "een kleine, licht energieke man met een openhartige, vriendelijke manier van doen".

Zijn training in Canada brengt hem naar het legerdepot van Cornwall en naar Camp Borden, Ontario, en vervolgens naar Vancouver en Vernon in British Columbia. Hij wordt uiteindelijk overzee naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd waar hij op 25 december 1944 aankomt.

Uit zijn staat van dienst blijkt dat hij op 13 februari 1945 in Noordwest-Europa uit het vliegtuig is gestapt. Private Houston wordt op 7 maart overgeplaatst naar het Algonquin Regiment als versterking voor de infanterie-



eenheid. Binnen twee dagen komt hij om bij een ongeval bij Veen in Duitsland. (Een Canadees krantenartikel vermeldt ten onrechte dat hij in België stierf.)

"Op 8 maart '45 om ongeveer 22.00 uur, gingen Pte. Houston en ik naar bed in onze dug-out. We zijn in slaap gevallen," zegt soldaat T. L. Hopkins bij de militaire onderzoekscommissie over de dood van Houston. De commissie stelt op 13 maart vast dat het gelijktijdig afvuren van zware kanonnen in de buurt weerkaatsingen veroorzaakte die leidden tot het instorten van het dak op de twee slapende soldaten.

'We werden gewekt door het dak dat bovenop ons viel. Ik probeerde al gravend lucht te krijgen en maakte een klein gat. Ik bleef Pte. Houston vragen of hij goed kon ademen en hij zei dat hij een beetje lucht had. Omstreeks 02.30 uur op 9 maart '45, groef de wachter ons uit,' zegt Pte. Hopkins.

Maar het is te laat aangezien Pte. Houston al is gestorven door verstikking als gevolg van het instorten van de sleuf. Medische personeel behandelt hem een uur maar tevergeefs.



Pte. Raymond Houston Dies After Accident

ALMONTE, March 23—(Special) —Word has been received by Mrs. James Houston that her son, Pte. Raymond Houston, died following an accident in Belgium on March 9.

Pte. Houston arrived overseas on Dec. 9, 1944, and would have been 19 years of age on March 21.

He was educated in the Almonte public school.

His father, James Houston, died several years ago.

Surviving besides his mother, are four sisters, Mrs. K. Brown and Mrs. H. Dransfield, both of Ottawa, and Mrs. Joseph Lawlor and Mrs. Cecil Stanley of Almonte, and two brothers, Pte. Edward Houston in Holland, and Desmond, at home.

Aanvankelijk wordt hij begraven op een tijdelijke begraafplaats in Sonsbeck, over de Nederlands-Duitse grens.

In 1946 wordt hij opnieuw begraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf **IV. F. 5**.

De inscriptie op zijn grafsteen luidt:

“May his soul rest in peace”

Het Canadese leger kent hem postuum deze onderscheidingen toe: 1939-45 Star, France-Germany Star, War Medal (1939-1945), Canadian Volunteer Service Medal with Clasp.

Zijn moeder, Kate Houston, ontvangt het Memorial Cross of het Silver Cross, dat wordt gegeven aan moeders van wie dierbaren tijdens de oorlog in actieve dienst zijn gestorven.

Levensverhaal en foto's: Kurt Johnson.



Levensverhaal beschikbaar gesteld voor Faces To Graves, met dank aan Kurt Johnson.

Bronnen:

- *Library Archives Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-47
- * Veterans Affairs Canada, The Canadian Virtual War Memorial
- * Commonwealth War Graves Commission, Casualty file
- * "Age shall not weary them...", Second World War Casualties of Mississippi Mills, edited by John Souter and Jennifer Yake, Royal Canadian Legion Branch 240 Almonte publication, 2014.
- * Auld Kirk Cemetery: Stone Inscriptions. Edited by Gary John Bryon
- * WWW.GreatWarProject for searches of Houston family members' service in First World War.



Raymond wordt herdacht in Canada op de grafsteen van de familie.